

In het kader van innerlijke genezing deze keer over bevrijding uit de leugenachtigheid. Johannes 8:30-47.
Tijdens de dienst zongen we: EL.372, 382, Opwekking 616, Psalm 100, 101:1,2,5, 124:1,4, Gezang 285 en OK 40.

“Ik ga niet meer naar de kerk en ik had er veel eerder mee moeten stoppen. Het voelt als een bevrijding.”

Dat doet zeer, zo’n opmerking.

Het zet ons voor de vraag: maken wij als kerkmensen zo’n onbevrijde indruk...?

Schokkend genoeg komt het verwijt, dat het zo verstikkend kan zijn, ook uit de mond van Jezus. Hij heeft schoon genoeg van de geestelijke leiders die het volk dooddrukken met hun regelgeving. Hoe strenger in de leer, hoe liefdelozer de sfeer. Jezus ontmoet in de synagoge veel slaafsheid en verslaving.

De Joden zijn verbijsterd dat Jezus hun als slaven beschouwt: “Wij zijn kinderen van Abraham en geen onderdrukker heeft ons van deze vrijheid kunnen beroven.”

Maar Abraham had twee kinderen: één van een vrije (Izaak) en één van een slavin (Ismaël). En als je onder de knoet zit, is de duivel eigenlijk je vader. Jullie doen veel te graag wat de duivel wil...

De duivel heeft ons vanaf het begin weten te verleiden met zijn leugens. Het was altijd mooi ingepakt: een begeerlijke vrucht, een lekkere beloning. Kortstondig, en dodelijk, maar wel lekker.

Paulus heeft het over misleidende begeerten (Ef.4). De duivel lokt ons en laat ons daarna keihard vallen.

Gevolg: onzekere en bange mensen die stoornissen en waanbeelden ontwikkelen; het is één web van leugen die ons brengt in een voortdurende staat van onrust, schaamte, teleurstelling, jaloezie, tijdnood.

Mag ik jullie hiervan bevrijden? vraagt Jezus. Luister naar Mij!

Wat Jezus zegt en doet, is altijd volstrekt integer. Je kunt Hem op geen misstap betrappen. Dat maakt Hem uiterst betrouwbaar. Hij bevrijdt door de leugen te ontmaskeren. Het Griekse woord voor waarheid is A-LÈTHEIA = niet-bedekt.

Krijg je echt wat je beloofd is, vraagt de waarheid. Word je hier echt een beter mens van?

De waarheid maakt je vrij.

En heb je daar Jézus bij nodig...?

Jezus wordt terechtgesteld, zegt Hijzelf, omdat Hij de waarheid spreekt.

Pilatus vraagt aan Jezus: “Wat is waarheid?” Jezus geeft dan geen antwoord meer: de waarheid staat voor je neus... (Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven).

Iemand die helder kan denken, komt ook een eind in het ontmaskeren van de leugen, Alleen, die persoon is daarmee nog niet verlost van zichzelf. Ook de meest verstandige mens kan achter zijn instinct aan sukkelen (Salomo!).

Jezus heeft het over ‘de waarheid kennen’. Dat is veelmeer dan feitenkennis. Het is: één zijn met Hem. Zonder het licht van de hemel worden we allemaal in de maling genomen.

Gesprekspunten:

1. Is er iets in deze Keek wat je heeft aangesproken, of waar je juist moeite mee hebt?
2. Bedenk samen eens, op welke terreinen van het leven wij ons met elkaar laten belazeren.
3. Kun je bijbelse voorbeelden verzinnen van mensen, die zich door Jezus’ waarheid laten bevrijden?
4. Denk je van jezelf dat je de leugen altijd door hebt?
5. In hoeverre kun je zeggen dat mensen met psychische klachten gevangen zitten in een onwaarheid waarin ze zijn gaan geloven?
6. Wat zou je zeggen tegen mensen die de kerk willen verlaten, omdat ze buiten de kerk veel meer vrijheid verwachten?